



Het ontstaan van de boerderij

Het begon allemaal rond 1900 toen Peter Derks en Maria van de Hoogen een boerderijtje optrokken op de plek naast de huidige boerderij waar nu het zwembad ligt. Een locatie waar dieren en mensen dicht bij elkaar leefden. De stallen voor een paar koeien en het leefgedeelte voor het boerengezin waren in één gebouw ondergebracht. Het hooi werd bewaard op zolder en de mest in een verlaagd deel voor de boerderij. De varkens hadden een eigen kot iets buiten de boerderij met daar aansluitend een modderpoel voor hun aangenaam verpozen. Het kippenhok stond daar vlakbij, maar meestentijds scharrelden ze overal rondom de boerderij. Het boerenleven was in die tijd hard, 's winters lekte de boerderij op veel plaatsen en was het er soms bitter koud, in de zomer was de stank bijna ondragelijk en deden de vliegen goede zaken. Zij hadden 2 zonen die, zoals toen gewoon was, de eerste jaren meewerkten op de boerderij. In 1923 trouwde hun zoon Bert met Diena Cornelissen en samen gingen zij boeren in Beers een dorp in de buurt. De andere zoon bleef tot 1930 op de boerderij werken, totdat hij zelfstandig kon gaan boeren en vertrok. Daardoor was het mogelijk dat Bert en Diena terug kwamen naar de boerderij in Wanroij. Geleidelijk aan namen zij ook steeds meer werkzaamheden over zodat de ouders van Bert het rustiger aan konden doen. In 1934 brandde de hele boel tot de grond toe af en moest alles met amper financiële middelen weer worden opgebouwd. Met onverzettelijke koppigheid en doorzettingsvermogen lukten het Bert en Diena de boel weer op orde te krijgen. Zij bouwden de boerderij en achterhuis opnieuw op, maar dan op de plaats waar het nu nog staat. De bouwkosten bedroegen 4.000,- gulden wat voor die tijd een enorm bedrag was. Op oude kaarten van het gebied is nog te zien dat de weg in die tijd aan de achterzijde van de boerderij lag. Dit verklaart ook dat er tot nu geen bebouwing is aan de overzijde van de huidige weg. De tweede wereldoorlog ging in Wanroij zeker niet ongemerkt voorbij. Al vroeg werd de boerderij van Bert en Diena een welkom onderduikadres. Vooral tijdens de bevrijding toen de geallieerden op onverwachte en enorme weerstand stuitten rondom Overloon. De slag daar duurde enkele weken, honderden doden en gewonden, het dorp Overloon geheel in puin en een enorme impact op de omgeving. In het Liberty park Oorlogsmuseum Overloon, een van de grootste oorlogsmusea in Europa, is hier nog veel van te zien. Wanroij en de streek Lamperen, waar de boerderij staat, ligt vlakbij de route die de geallieerden namen toen zij vanuit het zuiden oprukten naar het noorden via het vestigingsstadje Grave. Dit had ook gevolgen voor de boerderij van Bert en Diena, die werd getroffen door een brandbom. Dit keer was de schade te overzien. De boerderijen van 2 burens kwamen er slechter van af, die brandden compleet af. Daarna vormde de rivier de Maas tijdens de winterperiode van 1944-1945 een scheidslijn tussen de Duitsers en de geallieerden. Hierdoor werden buurtgemeentes die vlak aan de Maas lagen, zoals Boxmeer en Beugen, regelmatig getroffen door Duitse beschietingen. Enkele evacués uit Beugen vonden in die tijd onderdak bij Bert en Diena. In 1959 nam dochter Annie, die toen net was getrouwd met Jan van den Broek, de boerderij over. Zij gingen verder met het gemengde bedrijf. Bert en Diena bleven erbij inwonen. Het was vaak een gezellige drukke tijd, want ook alle neefjes en nichtjes kwamen regelmatig op bezoek. Voor Annie werd dit op den duur wel erg zwaar: al die drukte en de zorg voor haar ouders. Het bedrijf groeide gestaag er kwamen meer bunders landbouwgrond bij en ook de veestapel groeide. Er werden stallen bijgebouwd en het werkpaard werd vervangen door de tractor. Op de plaats waar nu het Boertel is gevestigd werd een ruime varkensstal gebouwd. Annie en Jan kregen 3 kinderen: Annemarie, Gerdie en Mat. De beide dochters trouwden ieder met een boer en vestigden zich in de buurt: in de dorpen Wilbertoord en Elsendorp. Mat was de jongste en kwam in 1983 nadat hij zijn opleiding op de MAS had afgerond werken in het bedrijf, dat hij later zou overnemen. In die tijd werd er een nieuwe melkstal gebouwd en de ligboxenstal uitgebreid. Maar ook werd de melkcontingentering geïntroduceerd en dat had veel negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het melkbedrijf. Verschillende rechtszaken en zelfs een bezoek aan de minister konden niet voorkomen dat in 2012 na meer dan 25 jaar nog steeds geen rechtvaardige regeling is getroffen voor de gemiste inkomstschade. Mat trouwde op 5 mei 1989 met Miriam van der Velde en samen zijn zij nu de bewoners van een fraaie boerderij op de Lamperen in Wanroij.

Brabantse gastvrijheid op de boerderij

